

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)

*

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
ACHIEL - HENRI DEVRIENDT

ECHTGENOOT VAN

IRMA FLAMEYN

geboren te Leffinghe, den 12 Juli 1906 en haastig overleden te Slype, den 22 Januari 1935, voorzien van het H. Oliesel.

Helaas! de vreugde van ons hert is verdwenen; onze blijdschap is in diepe droefheid veranderd..... O dood! hoe hard zijn uwe slagen, hoe wreed is de scheiding, die gij teweegbrengt!... Gij ontnemt onverwachts aan de moeder eenen werkzaam en geliefden echtgenoot... gij ontrukkt plotselings eenen vader aan de liefde der kinderen. Waarmed Achiel zoo vroegtijdig aan onze zorgvolle genegenheid ontrukken, hij was toch nog zoo noodig bij ons; door zijnen zwaren arbeid hield hij alles in goede orde en won het dagelijksch brood voor vrouw en kinderen... O wijze God, wij onderwerpen ons ootmoedig aan uwe schikkingen, hoe pijnlijk zij ook vallen; verhoor onze bede ter zijner zieleliefde.

Dierbare Echtgenote, onze meeste troost was, is en blijft steeds zóó te leven, dat wij altijd bereid gevonden worden voor het eeuwig gelukkig leven. Bidden wij voor malkander en God vergelde u wat gij met zooveel toewijding voor mij en de onze gedaan hebt en doen zult. Lieve Kinderen, ik kan alleenlijk nog voor u bidden; bemint altoos moeder, gelijk ik haar en u bemind heb; bidt voor vader en moeder, en vergeet uwe weldoeners niet.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zachtigheid. (300 d. afl.)

Druk. Loncke - Van Bellgehem, Leffinghe.

†
BID GOD VOOR DE ZIEL
van de Heer
AUGUST DE VRIENDT

Weduwnaar van Mevrouw
VIRGINIE GODERIS

geboren te Leffinge op 24 mei 1869 en godvruchtig overleden te Gistel op 4 juni 1957, na de HH. Sacramenten ontvangen te hebben.

« De smarten van de dood omringden mij en in mijn nood riep ik tot U, o Heer, en Gij hebt mijn smeken verhoord ».

Hij was naarstig en beminde de arbeid; belust op de jacht heeft hij toch nooit ijdele eer en praal nagejaagd. Begaan met zijn werk op de hoeve, was hij bekommerd om 't bestaan en 't geluk van de zijnen. Van de vroege morgen tot de late avond, wist hij een gevulde dagtaak te verwerken onder Gods zegen, daar hij wist dat alles van Hem moest komen.

Diep godvruchtig was hij. Gods wil volbrengen was zijn voortdurende betrachtning... De Heer had hem lange, maar ook kommervolle dagen verleend en beproefde hem met het kruis van smartelijke lichaamsspijn. Geduldig was hij in het lijden en gelaten tot het uiterste.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat u allen. Ik ga moeder vervoegen hierboven. Hebt allen goede moed. Blijft innig verenigd, steunt en helpt elkander, dient God trouw en bewandelt steeds de paden van deugd en gerechtigheid. Vergeet mij en ook moeder in uw gebeden niet, want wij hebben voor u allen het goede gewild.

Dierbare Bloedverwanten, U vooral mijn Eerwaarde Broeder, dank ik om uw genegenheid; blijft ons steeds gedenken in uw gebeden. Vaarwel.

O. L. Vr. van Lourdes, b. v. o.

Heer en Mevrouw Henri De Vriendt-Vandebogaerde en kinders,
Heer en Mevrouw Camiel De Vriendt-Aernoudt,
Heer en Mevrouw Charles Dekeyser-De Vriendt,
Mevrouw Elisa De Vriendt, kinders en kleinkind,
Heer en Mevrouw († Rondelez) Lazzari-De Vriendt, kinders en kleinkinders,
De families De Vriendt, Goderis, Vanhoetegem, Vincent, Lehouck,

danken U van harte voor de blijken
van christelijke deelneming.

Druk Dejonghe-Buyse, markt 11, Gistel.

† BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EDMONDUS DEVRIENDT

Weduwnaar van Mevrouw Elodie DEVOLDER

Echtgenoot van Mevrouw Anna DECOSTER

geboren te Leffinghe, den 24 Maart 1864 en god-
vruchtig overleden te Steene, den 26 November 1933.
versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Wat is het leven van den mensch? Een
damp die korten tijd verschijnt en dan ver-
gaat. Jac. IV 15

Heb medelijden met mij, o Heer, want ik
vertrouw op U, verlos mij naar Uw ge-
rechtigheid. Wees mij een God van be-
scherming, een behoeder, een toevlucht
voor mijn behoud. PS XXX 1-2

Het grootste teeken van liefde, dat wij
kunnen geven aan degenen die wij verlie-
zen is hen indachtig te zijn in onze gebeden.

Dierbare Echtgenoot, de dood kan ons
van malkander scheiden, maar niet de ban-
den onzer wederzijdsche liefde verbreken.
Met ziel en hart blijven we vereenigd. Ik
ben u voorgegaan naar een beter leven,
waar onze liefde eeuwig zijn zal. Dit weze
uw troost.

Beminde Bloedverwanten, bidt voor mijn
ziel en blijft getrouw aan mijne gedachtenis.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne Liefde! 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid! 300 d. afl.

Druk. Salens-De Coussemaker. Consciencepl. Oostende

*
BID VOOR DE ZIEL VAN
EMILIANA · SOPHIA DEVRIENDT

Weduwe van
HENRICUS DEBLAUWE

*geboren te Keyem, den 14 Februari 1852,
overleden te Leffinge den 18 April 1937,
voorzien van de H. H. Gerechten.*

Van krachten uitgeput stierf zij in een
gezegenden ouderdom, gekomen tot de vol-
heid der dagen. (Gen. XXV 8)

Wat ons nu vooral troost en gerust
stelt, zijn de goede voorbeelden die zij ons
gegeven heeft. Zij was ootmoedig recht en
godvreezend, al haar wegen waren schoon
en haar wandel vol vrede, zij was bemind
van God en de menschen. Zij viel in geen
klachten uit tegen God wanneer de ellenden
haar overkwamen; maar zij zegde 't is geschied
gelijk het den Heer beliefd heeft, zijn heilige
Naam weze gebenedijd.

Dierbare Kinderen, gij weent over mijn
heengaan en ook voor mij is het afscheid pijn-
lijk, doch ik ben U dankbaar om de genegen-
heid en de liefdevolle zorgen die Gij mij be-
tuigd hebt in mijn laatste levensjaren, in dagen
van smarten en ziekte. Moge O. L. Heer U
dat vergelden, blijft voor mij bidde.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Druk. Loncke-Van Belleghem Leffinge.

H. Herte van Jesus, bescherm Bergmann.

(300 dag. afl.)

+ BIDT VOOR DE ZIEL van
Eugenie DEVRIENDT

echtgenoot van Henri BOUDT,
geboren te Leffinghe, den 4 Maart 1876 en
te Slype in den Heer ontslapen, den 13 Mei
1929, ontvangen hebbende de H. Gerechten

Zij was lid van de Broederschappen van
't H. Herte van Jesus en de H. Barbara.
Goede Jesus, geef haar ziel de eeuwige rust

Wat ellendige dagen, wat droevige nachten deze christenvolle vrouw heeft overgebracht, is God alleen bekend! met de grootste verduldigheid en de christelijkste gelatenheid heeft zij haar zwaar kruis gedragen en hare langdurige pijnen uitgestaan, de oog op haren Goddelijken Meester en Zaligmaker; en haren troost zocht en vindt zij in de overtuiging dat de droefheden dezer aarde niets zijn in vergelijking van de eeuwige vreugden die ze beloonen moeten.

DIERBARE KINDERS langzaam, maar toch te rap ben ik van de wereld weggegaan. Gij weet hoe ik altijd onder u geweest ben; hoe ik niets geweigerd heb van hetgene u nuttig was. Houdt in uw geheugen dat ik niet ophield elkeen van u te vermanen. En nu beveel ik u aan God en aan het genadewoord van Hem die machtig is aan alle christenen hunne eeuwige erfenis te geven.

GOEDE ECRTGENOOT, geef bewijs uwer voortdurende liefde jegens mij met goed te zorgen voor onze kinders. Gods zegen dale over U en onze kinders.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

H. Hert van Jesus, ik betrouw op U

Druk. Grimmelpon, Nieuwp. st. 69-71.

* Bid God voor de Ziel van
Mevrouw

EUGENIE DEVRIENDT

Weduwe van Heer

JOZEF HOSTEN

geboren te Leffinge op 1 Juli 1881 en godvruchtig gestorven te Gent op 23 October 1956, voorzien van de HH. Gerechten

* * *

Moeder, Uw hart, uit het zuiverste goud gesneden, heeft enkel liefde, goedheid en toewijding gekend. Aan de edelmoedigheid van Uw echtelijke en moederlijke zelfgave hebt U nooit grenzen gesteld.

Door U te voeden aan de bronnen van Gods mildheid, goedheid en sterkte, hebt U steeds de kracht gevonden om doorheen alle lasten van het leven de milde, goede en sterke vrouw te zijn voor echtgenoot, voor kinderen en voor allen, die het stille leed van hun leven aan U kwamen toevertrouwen.

U terug te schenken aan de Heer, door de handen van de H. Godsmoeder, die U zozeer hebt bemind, is het schoonste geschenk dat we God kunnen aanbieden.

Moge het grote geloof, het onwankelbare godsvertrouwen en de vurige godsliefde die U bezielde, ook ons geloof sterken en ons heiligen.

Blijf voor ons in de hemel, wat U vóór alles zo onvergankelijk geweest zijt; een MOEDER.

Bid God voor de overledene.

Druk, J. Loncke Leffinge

Uw gebed voor de overledene en Uw deelneming in onze rouw, waren voor haar een steun en voor ons een troost, waarvoor wij U onze oprechte dank betuigen.

Mr en Mw C. HOSTEN-DESSEYN en kinderen.

Juffrouw Marie HOSTEN,

Eerwaarde Zuster Magda (Alma HOSTEN) O.C.D

Mr en Mw D. DECLERCQ-HOSTEN en Kinderen,

Eerwaarde Zuster Laela (Alice HOSTEN), Gasthuiszuster

Dr Jozef HOSTEN en Kinderen,

Eerwaarde Paer A. M. (Joris) HOSTEN o. p.,

Mr en Mw J. FEYS-HOSTEN en Kinderen

De familiën HOSTEN, DEVRIENDT
DESOMER, FAICT.

Allerzoetste Jesus, wees mijn rechter niet, maar
mijn zaligmaker. 50 dag. afl.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN

Flavie DEVRIENDT

DOCHTER VAN

Philippus-Jacobus en Joanna-Francisca FAICT,
*geboren te Leffinghe den 29 Juli 1880, en aldaar
overleden den 5 Februari 1910*

Zij is verdwenen gelijk de bloem der velden,
die 's morgens ontlukt en 's avonds haar hoofd
buigt en sterft. H. Greg. Naz.

De ziekte overviel haar, en daar was niemand
die haar helpen kon... Maar de Heer kwam haar
ter hulp. Hij verlost haar uit al hare kwellingen
en zal haar in zijne woning binnen leiden.

Ps. C. 6. V. 1. 4.

Het is waar, ik was nog jong! Maar indien het
vreeselijk is te sterven, misschien is het gevaarlijk
lang te leven. Navolging van Christus.

O gij, die mij zoo zeer bemind hebt op aarde,
Lieve Moeder, Broeders en Zusters, gij, die mij
bezorgd hebt en aangemoedigd tot dat de dood
mij uit uwe armen is komen ontrukken, *vaartwel*
en *weest bedankt*; weest indachtig dat ik maar
een stapje vóór en ben, tot wederziens, *bidt voor*
mij.

Mijn Jesus, bermhertigheid! (100 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
(300 dag. afl.)

Druk. A. en Jos. Elleboudt, Oostende.



Photogr. Luyckx Devriendt, Halle

ZALIGE GEDACHTENIS
VAN
Franciscus-Xaverius Devriendt

Echtgenoot van EUPHRASIE LEFEBVRE

*Geboren te Leffinghe, den 10 December 1871
en overleden te Oudeburg, den 7 Maart 1927,
na ontvangen te hebben de H.H. Sacramenten
der stervenden.*

† BIDT VOOR DE ZIEL VAN HEER †

Georges DEVRIENDT

ZOON VAN HEER

Louis Devriendt-Vandecasteele(†)

GEBOREN TE LEFFINGE DE 13 OKTOBER 1919
EN HAASTIG OVERLEDEN TE SLIJPE DE 28
FEBRUARI 1952. BEDIEND MET HET H. OLIESEL.

"Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt, en tot
stof zult terugkeren."

Deze beschouwing kregen wij kristenen te over-
wegen een paar dagen geleden bij het uitreiken
van de Aschkruistes, en eens te meer, heeft onze
Moeder de H. Kerk er voor gezorgd dat wij door
deze ceremonie er aan denke hoe broos het leven
is - hoe weinig standvastig het goed van deze
wereld; hoe deugdoende dikwijls te denken aan
het toekomstig leven, want dit alleen is van tel.

De vasten die wij nu ingegaan zijn moet een
tijd zijn van boete van versterving; van ontechting.
Een tijd waarin wij ons eens wat kunnen ontzeg-
gen ook van wat ons wel is toegelaten - want bij
het zien hoe zulke jongemensen, in de kracht der
jaren aan het aardse leven worden ontrukkt, taant
voor onze blikken weg de goesting naar het aard-
se genot; wat onze medemens vandaag overkwam,
staat ons misschien morgen te wachten.

Vaarwel mijn dierbare Vader, Broeders, Zuster,
Schoonbroeder en Schoonzuster; mijn heengaan
was onverwacht. Ik reken op uw menigvuldig
gebed

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (300 d. afl.)

Heer Louis DEVRIENDT (+) VANDECASTEELE,
Heer en Vrouw Jozef DEVRIENDT-AMPE, en kinders Marie-Jenne & Jean-Marie
Heer Achiel DEVRIENDT,
Heer en Vrouw Georges COOMAN-DEVRIENDT en kinders Gilbert & Georgette,
Heer Vincent DEVRIENDT,
De familie DEVRIENDT & VANDECASTEELE.

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING HUN BETUIGD IN DE ROUW
DIE HEN KOMT TE TREFFEN. DANKEN U.

Drukkerij LONCKE Leffinge.

DE GOD VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer
Henricus DE VRIENDT

Weduwnaar van
Mevrouw Ludovica DE POORTER

geboren te Leffinge, de 13 mei 1868, en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Jabbeke, de 12 mei 1888,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en Pauselijke Zegen.

«Rijke ervaring is de kroon van bejaarden,
maar hun roem is de vrees des Heren». (Eecl. 2:10)

«Hij was onberispelijk en rechtchapsen, hij
vreesde God en schuwde het kwaad». (Job 1, 1)

Bij het graf van Lazarus sprak Jezus «Ik wees,
omdat hij, dien ik liefhad, is heengegaan». Met alle
recht moogt ook gij dus bedroefd zijn en wenen bij
de dood van uw vader, grootvader, broer en vriend,
die de zijnen liefhad en door de zijnen werd bemind.
Zo sterk was de band tussen U en hem, en totdat de
allerlaatste kans op het leven verdwenen was, hebt
gij u aan dat leven vastgeklampt.

Maar de troost die Jezus gaf aan Martha, geeft
Hij ook aan U: «Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gester-
ven... gelooft gij dit?»

Stijgt dan omhoog met uw gedachten, boven
de natuur en haar smart uit, naar Hem, die het eeu-
wige leven is voor hen, die de eeuwige rust zijn
binnengegaan.

M'n dierbare Kinderen, Kleinkinderen, Bloed-
verwanten en Vrienden, al is ons leven op aarde
met kruisjes doorweven, we zijn er gaarne, omdat
we zo houden van mekaar. Ook uw genegenheid
was een steun voor mijn verlichte de last van de
oude dag. Moge God er U om lonen. Vaartwel ik ga
bij moeder, waar wij U allen opwachten, voor een
eeuwig weerzien. Vergeet me niet in Uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn sterkte.

Mevrouw Weduwe Silvère DE VRIENDT-NAESSENS,
Eerw. Broeder Julien DE VRIENDT, Missiën van Schent in Belg. Congo,
Heer en Mevrouw Marcel JONCKHEERE-DE VRIENDT,
zijn kinders.

Juffrouw Maria DE VRIENDT,
Heer Julien DE VRIENDT,
Heer Marcel DE VRIENDT,
Juffrouw Agnès DE VRIENDT,
zijn—kleinkinders,

De familiën DE VRIENDT, DE POORTER, VANHOETEGHEM en STUBBE,

DANKEN U, om de blijken van
innige deelneming en gebeden.

† Blijvend aandenken aan de zielerust van
DE HEER

HENRI-LOUIS-FRANCIS DE VRIENDT

echtgenoot van Mevrouw Maria VANDEN BOGAERDE
geboren te Leffinge op 7 juni 1898 en overleden in
de St-Jozefskliniek te Oostende op 23 februari 1988
geboren te Leffinge op 7 juni 1898 en overleden in
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.

Na dagen van spanning, met de vraag: «Zal papa
het halen?», kwam er een sprankeltje hoop: «Het
gaat hem beter...». Het was het verlangen van ons
hart. Misschien waren onze ogen vertroebeld voor
de werkelijkheid. In stilte is Henri van ons heen-
gegaan.

Over dit lange leven is het levensdoek gevallen.
Op zulke momenten denken wij even terug aan dat
rijkgevuuld leven. Als landbouwer had hij zijn leven
verknocht aan de aarde. Hij leefde mee met de sei-
zoenen. Hij voelde aan wanneer er gezaaid en ge-
maaid moest worden. Hij was werkelijk een mens
van de natuur. Iedere morgen bij het opstaan keek
hij even buiten. Welk weer zou het zijn, zouden de
kinderen, allen landbouwers, het voorziene werk
kunnen verrichten?

Als diepgelovige voelde hij aan dat alles uit de
hand van God kwam, maar dat die God de verant-
woordelijkheid aan de mens had gegeven. Daarom
was zijn werk ook een gebed, een lofzang aan die
nabije God. Maar dat vele werk was geen hinder
om een Ingoede echtgenoot en vader te zijn. Van
zijn huis heeft hij een echte thuis gemaakt, waar
iedereen welkom was omdat allen vrienden van hem
waren. In zijn weinige vrije uren zocht hij zijn
voldoening door de velden in te wandelen om op
jacht te gaan, om het visier goed te richten en
doel te treffen. Symbool van zijn leven. Zijn visier
richtten naar God en de medemens om zijn goed-
heid, zijn menslievendheid uit te delen.

Na dat leven van werk, van inzet, mocht hij dro-
men van een rustige tijd. Zijn boerderij, zijn lan-

derijen wuifde hij een 'tot weerziens' toe om van
een rustige levensavond te genieten in het dorp,
niet ver van de kerk die voor hem altijd het mid-
delpunt is gebleven. Nu had hij tijd om even uit te
blazen, om een kaartje te leggen bij de gepensio-
neerden. Maar ook daar kwam een einde aan. De
stoere landbouwer voelde zijn krachten verminderen.
Thans is het laatste graan uitgestrooid.

Mijn dierbare echtgenote, samen mogen wij neer-
zien op een rijkgevuuld leven. Wat wij op de huwe-
lijksdag, 56 jaar geleden, hebben uitgesproken, in
lief en leed alles te dragen, hebben wij pogen te
verwezenlijken. Meer dan 20 jaar, hebben wij in
rust, in kommerloze momenten, voor en met mekaar
mogen leven. Dank voor al die fijne attenties, voor
het dagelijks bezoek aan mijn ziekbed.

Mijn dierbare kinderen, iedere zondagvoormiddag was
een hoogtepunt. Als een hechte gemeenschap za-
ten we samen rond de tafel, zoals het altijd was
geweest. We voelden ons echt één familie. Blijf
deze traditie thans rond moeder bewaren. Dan blij-
ven we leven naar de geest van Jezus: 'Wees goed
voor mekaar. Blijf om elkaar bekommerd».

Familie en vrienden, laten wij in gebed en herin-
nering met elkaar verbonden blijven.

—

Maria VANDEN BOGAERDE,

Robert en Jeaninne CATRYSSÉ-DE VRIENDT,
Raymond en Irene DE VRIENDT-ROTSAERT
en kinderen,

Fernand en Paula DE VRIENDT-WILLAERT,
André en Nicole DE VRIENDT-DERUYTTER
en kinderen,

De families DE VRIENDT, VANDEN BOGAERDE,
GODERIS en VANDENBERGHE,

Het verplegend personeel van de St.-Jozefskliniek,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Doeg wat gij van mij geleerd, en ontvangen, en ge-
hoord, en van mij gezien hebt, en de God des Vredes zal
met u zijn. (Phil. IV. 9.)



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van

JOANNA-THERESIA DEVRINDT

weduwe van

Pieter-Jacobus JONCKHEERE

geboren te Steene, den 10^{en} April 1826, overleden te Lef-
singhe, den 23^{en} November 1909.

Lid van het H. Herte, H. Sakrament, Moeder Anna
en Wekelijkschen Kruisweg.

Zij beminde oprechtiglijk haren God, beziel met een
levendig geloof en eene gegronde hoop: gelijk in geheel
haar leven, is Jesus op haar uiterste al haar troost ge-
weest. (H. Aug.)

De hoope jaren zijn eene eerekroon als zij op de wegen
der rechtveerdigheid gevonden worden. (Spr. XVI.)

Beloofte God een lang en gelukkig leven aan de kinders
die hunne ouders eeren: aan de christelijke en voorbeel-
dige ouders verleent Hij ook den loon van te herleven in
hunne kinders en eene nagedachtenis te laten die van ge-
slachte tot geslachte zal in zegening blijven. (H. Ambr.)

De deur des hemels is open voor alwie zijne hoop op
Maria vestigt. (H. Bonav.)

Wij bedanken U, goede God, ons zoolang eene moeder
gelaten te hebben die teenemaal al onze liefde weerdig
was. (H. Lod.)

Dat uw heilige naam gezegend zij: en dat hare ziel in
vrede ruste. Job. I - geb. der overl.

R. I. P.

Costende, Drukk. A. Smisnaert.

De dood wordt door elkeen verwacht en toch verrast hij ze hier immer.

† BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

JOSEPH DEVRIENDT

Algemeen Secretaris van de N.V. Hotel Wellington. Vereerd met de Gouden Medaille van de Kroonorde, Herinnerings Medaille 1940-45 en het Rood Kruis Medaille.

Echtgenoot van Mevrouw Rachel DOLFEN geboren te Leffinge, de 20 Januari 1891 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oostende, de 30 Mei 1952, ontvangen hebbende de laatste H.H. Sakramenten.

O God, dit verlies treft ons zeer zwaar.

Het was een brave man, een noeste werker, zijn leven was een voorbeeld van trouwheid aan zijn taak. Zijn beminnelijkheid en rechtgeaardheid bezorgden hem vele vrienden. Met raad en daad stond hij hen bij. Ook zal zijn heengaan bij velen een grote leemte nalaten.

Iarenlang sterk en gezond, werd hij in de avond van zijn aardse loopbaan door het lijden beproefd. God gaf hem de sterkte en de moed om nog het ereteken van zijn lange en trouwe toewijding te mogen ontvangen en kort nadien, zoals een vermoede arbeider na een zware taak stil insluimert, is hij zachtjes in de Heer ontslapen.

Mijn duurzame Echtgenote, we waren verbonden door God en door onze trouwe genegenheid. We waren zo gelukkig samen; uw liefde, uw goedheid was mij een steun. Ik dank er U om. Bij de Heer zal ik U gedenken en Hij zal U vergelden al wat ge

voor mij hebt gedaan; weest mij indachtig in uw gebeden.

† Beminde Familie, mijn trouwe Vrienden, jeun mij een goed gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mevrouw Joseph DEVRIENDT-DOLFEN;

De familiën DEVRIENDT, DOLFEN, FAICT en PIETERS,

innig bewogen door de menigvuldige blijken van genegenheid, bieden U hun innigste dank.

Drukkerij VAN ISEGHEM & DEJONGHE

Marie-José Ampe

Gilbert en Marie-Jeanne Danneels-Devriendt en kinderen
Jean-Marie en Nicole Devriendt-Decorte en zoon
melden U met diepe droefheid het overlijden van hun
echtgenoot, vader en grootvader

DE HEER

JOSEPH DEVRIENDT

Geboren te Leffinge op 14 maart 1917 en
overleden te Oostende in het A.Z. H. Hart op 16 januari 1996,
gesterkt door de ziekenzalving

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari 1996 te 10u in de
dekanale Sint-Petrus en Paulus te Oostende, gevolgd door de crematie te
Brugge. Bijeenkomst in de kerk.

De offerande geldt als condolering.

Bij vergetelheid, gelieve dit bericht als kennisgeving te willen aanvaarden.

Rouwadressen : Kerkstraat 48 - 8400 Oostende

Begonialaan 25 - 8400 Oostende

Gladiolenlaan 8 - 8400 Oostende

Uitvaartverz. MAROTE Oostende - 70.63.63-26.75.88 - De Haan 23.72.62



Gedenkt in uwe gebeden de Ziel

VAN

Karel-Franciscus Devriendt

weduwnaar van

Anna-Theresia Vandenberghe

geboren te Leffinghe, den 13 April 1828, en aldaar overleden den 2 November 1904.

Hij was lid van St Franciscusgilde en der genootschappen van het H. Hert en van den Wekelijkschen Kruisweg.

R. I. P.

Waakt, want gij weet niet wanneer de Heer zal komen. Indien de huisvader wist op welke uur de dief hem zal bestelen, hij zou voorzeker waken en den dief niet laten inbreken. Houdt u dus gereed, want de dood kan komen wanneer gij er minst aan denkt, gelijk een dief in de nacht. Matth. XXIV

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want zij zal hem eene bron van geluk zijn. Eccl. I

Beminde *Kinders*, luistert naar uwen vader die u het leven gaf en u in het zweet zijns aanschijns heeft opgekweekt. Indien de zondaars u komen vleien, laat u door hen niet medeslepen, want zij leiden u naar het verderf. De dood van een deugdzamen mensch is vol troost en vreugde, maar de dood van den zondaar is allervreeselijkst. Zaait hetgeen gij wilt naaien. Bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid (100 dagen afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaar en 7 maal 40 dagen aflaat).

Druk. Greg. Neyts, Oostende.

+

LAAT ONS BIDDEN VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Laura DEVRIENDT

echtgenote van de heer Karel DE KEIJSER

*geboren te Leffinge op 9 juni 1906 en
godvruchtig overleden te Oostende in de kliniek
Cl. Wante op 13 juli 1982,
gesterkt door de H. Gerechten.*

Stil en eenvoudig zoals ze geleefd had, is Laura heengegaan voor de grote ontmoeting met de Heer. We wisten allemaal dat eenmaal het einde moest komen, dat het zolang niet meer duren kon, en toch doet het ons pijn...

Afstammend uit een geslacht van noeste werkers en diepgelovige kristenen, heeft zij de lijn doorgetrokken, maar langs de lange lijdensweg van onmacht en op anderen aangewezen zijn der laatste maanden, wist ze ook dan haar leven geborgen in Gods hand!

Wij bidden:

Heer, onze God, wij danken U om dit eenvoudige schone leven.
Geef ons iets van haar echt geloof,
van haar werkkraft, van haar goedheid,
en geef haar de welverdiende rust bij U thuis,
waar wij eens voor goed verenigd zullen zijn!

Dierbare man, familieleden en vrienden: God zegene en beware U. Dank om uw genegenheid en bezorgdheid om mij. Bidt voor mij.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID!

De heer Karel DE KEIJSER,

De heer en mevrouw
Henri DEVRIENDT - VANDEN BOGAERDE,

Mevrouw Elisa DEVRIENDT,

Mevrouw (RONDELEZ†) Pharaïlde DEVRIENDT,

De heer
Gerard VANTOURNHOUDT - (DE KEIJSER†),

De families DEVRIENDT - GODERIS
en DE KEIJSER - COLPAERT,

Het verplegend personeel van de kliniek
Cl. Wante, Oostende.

danken U voor uw medeleven
en gebed.

*Begr. W. Debruyne, Leffinge - tel. (059) 30 17 57
Druk. Lover p.v.b.a. Leffinge - tel. (059) 30 00 52*

✱
BID VOOR DE ZIEL

VAN

LAURENT-JOSEF DEYRIENDT

Lid van de Broederschappen van 't goddelijk Hert
van Jesus en van Sinte Barbara.

zoon van Hendrik en Theresia Van Massenhove

WEDUWAAR VAN

SOPHIE VANDENBERGHE

ECHTGENOOT VAN

CHRISTINA VANHOETEGHEM

*te Breedene geboren den 5 April 1817, en te Leffinghe
overleden den 31 Oktober 1894. Voorzien met alle de
gerechten van onze Moeder de H. Kerk.*

O mensch, gij staat verbaasd bij 't hooren van mijn jaren !
Zij zijn gelijk een schip met haast voorbij gevaren,
Zij zijn gelijk een rook, die in de lucht verdwijnt,
Gelijk een bliksemstraal dat maar een wenk verschijnt.
Ja, als een weversdraad wordt 't leven afgesneden,
Als men het minst verwacht, gelijk gij ziet op heden ;
De mensch wordt weggerukt, zijn levensteel gemaaid,
Juist als een blad, zegt Job, dat door den wind afwaait ;
Van lijden en vermaak, van droeve en blijde nachten,
Blijft mij niets anders meer dan d'enkele gedachten.
Het eenigst dat mijn ziel op dezen stond verblijft
Dat is het zoet gepeis van wel besteden tijd.

Nu dan, dierbare Vrouw en Kinderen, stelt mijn lichaam
ter aarde, en als mijn graf gesloten is, sluit mijne gedach-
tenisse uit uw herte niet, noch mijnen naam uit uwe
gebeden.
H. Hedw.

Druk, Gr. NEYTS, Oostende.

† BID GOD VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

Lodewijk - Henri DEVRIENDT

IN LEVEN TRAPMAKER

Echtgenoot van Mevr. Paula DEPPEZ

geboren te Leffinghe den 22 Juni 1885

en overleden te Brugge den 17 Augustus 1941.

Alles heeft zijn tijd. Een tijd voor de geboorte en een tijd voor den dood, een tijd van zaaien en een van oogsten. Wie zaait in tranen, oogst in blijdschap. Eccl. III 1-4

Veel heeft hij geleden, maanden lang op zijn lijdensbed gekluisterd . . . tot dat een stille en barmhertige dood hem in 's Vaders duurzame schuren heeft opgeborgen.

Een vurige christen is heengegaan, taaie werker en voorbeeldige huisvader die alleen tot levensdoel beoogde het welzijn van z'n vrouw en kinderen door 't volbrengen van zijn dagelijksche taak.

Duurbare Echtgenoot, alles hebt gij gepoogd en gedaan om mijne gezondheid en mijn leven te redden. God heeft het anders geschikt. Zijn heilige wil geschiede. Dank en vaarwel.

Geliefde Kinderen, denkt aan mij, bidt voor mij en weest uwe moeder ten dienste en tot troost.

Jezus, Maria, Jozef! (7 j. 7 quad.)

Drukkerij HENRI VAN CAMPO ZONN. VELDSTRAAT 80

* Bid God voor de Ziel van Heer

Ludovicus DEVRIENDT

Echtgenoot van Vrouw
MARGARETA COBERT

geboren te Leffinge op 12 juni 1890 en er
godvruchtig overleden op 16 augustus
1957 bediend met de H. Gerechten

Lid van de bond van het H. Hart

Niets wat sterfelijk is, is van lange duur - Het geluk
van deze wereld verdwijnt op het ogenblik dat wij
denken ervan te kunnen genieten.

De dierbare overledene mocht terecht hopen nog een
tiental jaren gelukkig te zullen leven in zijn gezin. De
zorg van zijn echtgenote de liefde van zijn kinderen
maakten zijn levensdagen aangenaam en goed, zijn ple-
zier vond hij in de dagelijkse bezigheid van zijn huis.
Toen echter kwam de ziekte, zijn dierbaren wisten dat
er geen hoop meer was, hijzelf wist zijn levensdagen
geteld. Met zorg heeft hij zich dan ook voorbereid op
de dood; met godsvrucht ontving hij een laatste maal
O. L. Heer in de H. Communie en hij strekte zijn han-
den uit ter zalving met H. Olie. Mochte de Goddelijke
Meester zijn dienaar onvangen in de vreugde van het
paradijs.

Vaarwel mijn Echtgenote ik ga U voor, bid voor
mij — Vaarwel mijn kinderen en kleinkinderen, weest
godsdienstige mensen, vervult uw plichten, dan wacht
U de eeuwige blijdschap bij God. — Het aardse leven
is kort, alles ontvalt ons hier op aarde bij het sterven
De verdienste van een godsdienstig leven gaat mee tot
over het graf.

Vaart allen wel en bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef. (300 d. aflaat)

Druk. Loncke Leffinge

Mevrouw Margareta COBERT, zijn Echtgenote;
Heer en Vrouw Albert DEMEYER DEVRIENDT en kinders
Heer en Vrouw Roger VERMANDER DEVRIENDT en kinders,
Heer en Vrouw Albert TANT DEVRIENDT en kind,
Heer Marcel DEVRIENDT,
Mejuffter Maria DEVRIENDT,
Heer René DEVRIENDT,
Heer Georges DEVRIENDT, zijn kinders en kleinkinders;

De Familiën Devriendt, Ampoorter, Cobert en Callens.

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming DANKEN U!

† BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Ludovicus DEVRIENDT

weduwnaar van
Mevrouw Maria VANDECASTEELE

geboren te Leffinge op 4. september
1877 en er godvruchtig overleden op
24 april 1970, gesterkt door de laatste
H. Sacramenten.

Louis heeft een lang leven gekregen van Onze Lieve Heer. Hij mocht zijn nakomelingen zien tot in het vierde geslacht. Hij werd de oudste van de parochie, sterk en fris voor zijn jaren scheen het nog lang te zullen duren; maar ook voor hem was het leven op aarde een langzaam heengaan naar het ander leven, het eeuwig leven. Volgens onze berekening werd het een lang leven, maar voor hem scheen het kort geweest te zijn.

Zo is hij dan ook teruggekeerd naar het Vaderhuis, waar echte rust, ware vrede en eeuwig geluk te vinden is. De dood is immers geen ondergang, geen einde, maar het begin van een nieuw leven voor hen die goed geleefd hebben.

Hij hield van zijn vrouw en kinderen, maar helaas te vroeg stierf zijn vrouw. Hij vond troost en steun bij zijn kinderen, zijn dagelijks werk en bij de Heer in het gebed.

Hij heeft een leven gekend van hard werk op het veld en in Gods open natuur, toen handwerk nog hoofdzaak was. Hij hield van een kwinkslag omdat hij hield van de mensen. Gelukkig kon hij bij zijn kinderen blijven. Oud geworden moest hij eindelijk alle werk stillleggen en rustig neerzien op het werk en een smakelijk pijpje roken om de dag te doden. Gelukkig waren zijn kinderen en kleinkinderen naast hem.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen dank voor de gelukkige thuis die ik bij U mocht vinden en om de vele goede zorgen. Ik was goed bij U en gelukkig. Nu ga ik naar moeder voor eeuwig bij de Heer. Vergeet uw ouders niet, maar denkt dikwijls aan ons.

Goede familie en vrienden allemaal, ik dank U voor uw vriendelijke goedheid al die jaren. Tot weerziens.

De Heer en Mevrouw Jozef DEVRIENDT-AMPE
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Achiël DEVRIENDT-VERSTRAETE en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Georges COOMAN-DEVRIENDT,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer Vincent DEVRIENDT,

De families DEVRIENDT, VANDECASTEELE,
VANHOETEGHEM en VANHERCKE,

De Eerwaarde Zuster van het Wit-Gele Kruis,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. W. Debruyne, Leffinge Druk. «LOVER»



†

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Maria DE VRIENDT

dochter van August en van Virginie GODERIS

geboren te Leffinghe den 17 Juni 1904

en godvruchtig overleden te Brugge den 18 Juni 1926.

† Bidt voor de zielerust van Mevrouw

Maria-Godelieve DEVRIENDT

Echtgenote van de Heer Joris COOMAN

Geboren te Leffinge op 2 november 1920 en godvruchtig overleden te Oostende in het Algemeen H. Hartziekenhuis op 16 januari 1991, gesterkt door het Ziekensakrament.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Het laatste kaartje is gelegd, er wordt geen troef meer gemaakt. In het lage, gezellige huis, dat een thuis was, is alles stilgevallen. Het alledaagse gebeuren schijnt zover, zo onwezenlijk. Een moederhart is stilgevallen. Zo wordt alles heel anders. Op die ogenblikken leven wij van herinneringen, van alles wat onze overledene als echtgenote en moeder heeft betekend.

Een woord, dat wij tussen onze tranen heen, met fierheid mogen uitspreken is : «dank». Dank dat wij zo iemand hebben mogen kennen, dat wij door zo iemand werden bemind. Ze beleefde dat grote woord van Jezus : «doe goed aan je medemens». Zij wilde niet op het voorplan treden. Haar leuze was dienstbaar zijn aan de anderen. Haar eigen werk, haar eigen bezigheden kon zij onderbreken als iemand op haar beroep deed. Geen woorden moesten uitgesproken worden, zij voelde aan waar ze iets kon doen. Haar werk zou niet wegllopen, daarvoor zou ze nog tijd vinden. Zij leefde mee met de vreugde van de medemens, maar ook het verdriet van de anderen, maakte zij tot haar verdriet. Daarin is zij een groot mens geweest.

Haar wekelijkse ontspanning was eens samen zijn met de kaartspelers. Midden haar werk was het een aangename afwisseling. Maar haar grootste vreugde was, samen zijn met man, kinderen en kleinkinderen. Dat was voor haar een echt feest.

Mijn dierbare echtgenoot. Zo vlug hebben wij van mekaar afscheid moeten nemen. Samen zullen we geen boodschappen meer doen. Ik dank u voor het leven dat we samen mochten beleven in goede en kwade dagen. We leefden voor mekaar. Daarom is het afscheid zo pijnlijk. De stoel staat leeg, maar ik blijf de onzichtbare aanwezige, omdat liefde gaat over de dood heen.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen. In alle eenvoud, maar met grote liefde, heb ik gepoogd het goede spoor te trekken. Tracht dat spoor te volgen en wees voor vader een steun in deze moeilijke momenten.

Familie en vrienden. Ik ga heen, maar wij blijven in gebed en in schone herinnering met mekaar verbonden.

Joris COOMAN,

Gilbert en Myriam COOMAN - GHIJSELBRECHT,
Herman en Georgette STAELENS - COOMAN,

Hans COOMAN en verloofde Griet,
Danny en Veerle LYCKE - COOMAN,
Steven STAELENS,
Jan DELYS,

Benevens haar broers, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten,

De families DEVRIENDT - VANDECASTEELE en
COOMAN - DE CONINCK,

danken u voor de blijken van
deelneming en gebed.

Begravenisvert. L. T'Jonck Leffinge, tel. 30 31 76
Druk Lover Leffinge, tel. 30 00 52



BID GOD VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA - LUDOVICA DE VRIENDT

Echtgenote van Heer
LEOPOLD GODERIS

geboren te Leffinge, op 15 Juli 1879 en overleden te Slijpe, op 26 Januari 1953, na ontvangen te hebben het H. Oliesel.

Zalig wie de Heer bij zijn komst werkend vindt. De overledene was een voorbeeldige christene, zachtmoedig jegens allen, bemind van alwie haar kende, ook zal haar gedachtenis in zegening blijven.

Hetgeen haar roem uitmaakt, is geleefd te hebben in eenvoudigheid en rechtzinnigheid des harten. Haar leven was diep godvruchtig, het was verdienstelijk door haar dagelijks werk. - Als ze nog gezond was zag men haar veelvuldig in de week de H. Mis bijwonen.

Broeders, ik meen dat het lijden op deze wereld niet kan vergeleken worden met de toekomstige Heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden.

(Rom. VIII 18)

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt Jezus: wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven; en al wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

Komt Heiligen Gods, komt Engelen des Heren, om haar ziel te ontvangen en ze voor het aanschijn des Allerhoogsten te brengen.

Mijn diepbeproeftte Echtgenoot, wij waren gelukkig te samen, zoek uw troost in het gebed en vergeet niet voor mijn zielerust te bidden, in de Hemel zien wij elkander terug.

Beminde Kinders en Kleinkinders, stelt uw hoop op God en blijft Hem trouw in alle tijden. Nooit verlaat Hij de zielen die Hem liefhebben en Hem oprecht zoeken te behagen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer Leopold GODERIS-DE VRIENDT :

Heer en Vrouw Camiel JONCKHEERE-GODERIS ;

Heer en Vrouw Georges VANSIELEGHEM - GODERIS en kinders
Martha, Roger, André, Marcel en Daniël ;

Heer en Vrouw Cyril VANHEE-GODERIS en kinders Marcel, Maria
en Mariette ;

Heer en Vrouw Henri JONCKHEERE-VERSTEGEN en kinders Daniël
en Michel ;

Heer en Vrouw Valere JONCKHEERE-ROBAYE en zoon Roland ;

Heer en Vrouw Roger VERMOTE - VANSIELEGHEM en dochter
Annie ;

De familiën DE VRIENDT en GODERIS.

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.



Bid God voor de ziel
van Heer

Maurice-Laurent DEVRIENDT

Weduwnaar van Mevrouw
EMERENCE BONTE

geboren te Leflinge, de 9 februari 1874 en godvruchtig overleden te Moere, de 8 februari 1958, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Van krachten uitgeput stierf de dierbare overledene in een gezegende ouderdom, vertrouwend op de barmhartigheid des Heren en gerust van gemoed. Hij was een braaf man, recht geaard, vijandig van alle dubbelzinnigheid. Hij was een goed echtgenoot, een vader die vrouw en kinderen beminde, die voor hen vlijtig en hard werkte zolang het hem mogelijk was. Voor iedereen is het leven een strijd, een aaneenschakeling van beproeving, lijden en ziekte, doch na dit alles staat een eeuwige beloning te wachten in het hiernamaals.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, nu ga ik moeder verzoegen in de hemel. Gij weet hoe wij u hebben bemind en wat wij voor u hebben gedaan. Bewaart het erfdeel van ons voorbeeld in uw hart. Heb dank voor de liefde, uw geduld in het verzorgen van mijn krankheden en ziekte, vooral in de laatste dagen voor mijn dood. Bidt steeds voor uw ouders en voor elkander.

Dierbare Bloedverwanten, Familieleden, gij allen die mij duurbaar waart. Vergeet mij niet in uw gebeden, ik ook zal voor u bidden in de hemel.

Bidt u b. de Akten van Geloof. Hoop en Liefde voor de dierbare afgesierrens en draag ook M. M. voor hem op

Pap. Deterper-Lauwerens - Moere

Heer en Mevrouw Jules DEVRIENDT-FARASYN ;

Heer en Mevrouw Gerard DEVRIENDT-COOL en kinders ;

Heer en Mevrouw Valère DEVRIENDT-TULPIN en kinders ;

De families DEVRIENDT, VANHOUTEGHEM, BONTE en
DECEUNINCK.

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.

JEZUS, MARIA, JOZEF, NORBERTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

De Eerwaarde Broeder

BRUNO PETRUS DE VRIENDT

Norbertijn van Averbode, oud-missionaris van
Brazilië, Jubilaris.

Geboren te Leiffinge	Pieta D-	8 april 1880
Ontving het wit habijt		26 oct. 1908
Vertrok naar Brazilië		9 juni 1909
Legde de geloften af		11 juli 1919
Keerde naar de abdij terug		14 april 1954
Overleed godvruchtig in de St.-Norbertuskliniek te Duffel, gesterkt door de H.H. Sacramenten		14 oct. 1964

Heer, wij danken U, omdat Gij ons de genade gegeven hebt, samen te leven en samen te werken met deze edelmoedige en blijmoedige lekebroeder. De glimlach, die nooit van zijn lippen verdween, was de vrucht van Uw aanwezigheid in zijn leven, en van een totale gave van zichzelf aan U en aan zijn medebroeders. Hij beperkte zich niet tot de voorgeschreven oefeningen, maar vond in een zeer gevulde dag steeds nog de tijd, voor een spontane ontmoeting met U. Had men een misdienaar nodig, had men problemen, die opgelost konden worden door zijn grote vaardigheid in allerlei knutselwerk, nooit klopte men dan vergeefs bij hem aan.

Terug in de abdij « om te rusten », bleef hij de rusteloze werker in dienst van heel de gemeenschap. Met bijzondere toewijding en met veel liefde, zorgde hij gedurende de tien laatste jaren van zijn leven voor de verzending van de ziekenbrieven.

Heer, moge zijn glimlach voor Uw aanschijn blijven leven en moge zijn blijmoedige dienstvaardigheid het erfdeel zijn, dat hij nalaat aan allen, die hem kenden. Amen.

Oscar Devriendt



echtgenoot van
Elisabeth
Breemersch,
rustend autocar-
Uitbater, gebo-
ren te Leffin-
geop 15 okto-
ber 1908 en
overleden te
Roéselare op 6
Mei 1986. de
plechtige uit-

vaartnis had plaats op woensdag 14
mei 1986 om 10 u. in de parochie-
kerk te Roksem.

Troost u met mij, want ik verlaat deze wereld
vol ellenden om de rustplaats van vrede in te gaan.
H. Cath. van Senen.



BIDT VOOR DE ZIEL

van

PHILIP-JACOB DEVRIENDT,

Zoon van

Henri-Joseph en Theresia Van Massenhove
Echtgenoot van

Joanna-Francisca Faict

geboren te Leffinghe den 11 December 1831 en
aldaar godvruchtig overleden den 7 September 1907.
Hij was lid van het Broederschap van het H.
Herte, de H. Barbara en den H. Kruisweg,

Hij was een eenvoudige en godvreezende man,
rechtvaardig in zijnen handel en verwijderd van
het kwaad. Job. 1.

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is het
einde van het tegenwoordige en het begin van een
gelukkiger leven. H. Bern.

De vrees des Heeren is de hoogste wijsheid; zij
vervult het hert met vrede en baart de zaligheid.
Bij de getrouwe zielen wordt zij als met het leven
medegeboren en zij vergezelt de uitverkorenen. Een
godvruchtig leven bewaart en heiligt het hert; en
een zuiver geweten nadert den mensch tot God.

Eccl. 1 16, 18. Wijsb. VI, 20

Beminde ECHTGENOOTE en dierbare KINDERS,
weent niet over mij, want ik leve in den hemel.
Onze scheiding zal niet langdurig zijn. — Onder-
tusschen leeft in de vrees des Heeren en in vrede
met malkanderen, omdat eendracht onder broeders
lofwaardig is bij God en bij de mensch.

Eccl. XXV.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

Druk. A. Elleboudt, Oostende.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Richard DE VRIENDT

zoon van Mijnheer
Laurent-Jozef DE VRIENDT
en Mevrouw Christina VAN HOETEGEM
geboren te Leffinge op 25 april 1872 en god-
vruchtig overleden te Oostende op 4 november
1961 voorzien van de laatste H.H. Sacramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig de mens, die onberispelijk is in zijn levens-
wandel die de wet van God onderhoudt en Hem zoekt
met geheel zijn hart. (Ps 119.1-2)

De dierbare overledene is stil en verdoken door het
leven gegaan, hij vond zijn genoegen in het dagelijkse
werk, wisselend met de seizoenen en wisselend ook met
de seizoenen van zijn leven, tot de krankheid van de oude
dag alle werk uit zijn handen nam en hem veel tijd gaf
om te bidden in afwachting dat de Goddelijke Meester
zou komen om zijn dienaar tot Zich te nemen.

De Heer heeft hem een lang leven gegeven op aarde
maar het is voorbij; Het leert ons de vergankelijkheid
van alle aardse leven en het doet ons meer denken aan
het andere leven dat niet voorbij gaat en dat wij hier
moeten voorbereiden.

Vaarwel mijn dierbaren, Broeders, Neven en Naastbe-
staanden; dank om uw liefde en genegenheid voor mij.
U vooral Achiel en Agnès mijn bijzondere dank om alles
wat gij voor mij hebt gedaan. — Blijft mij verder helpen
door uw gebeden.

Mijn Eerwaarde Broeder Kloosterling, op uw gebeden
vooral is mijn hoop gesteund.

Vaart allen wel en bidt voor mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 dagen afl.)

Drukk. LOVER Leffinge Tel. 200.52

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Henri DE VRIENDT-DEPOORTER ;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen August DE VRIENDT-GODERIS ;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Maurice DE VRIENDT-BONTE ;
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Henri BOUDT-DE VRIENDT ;
Mijnheer Louis DE VRIENDT-VANDECASTEELE(†) kinderen en kleinkinderen ;
Eerwaarde Broeder Bruno DE VRIENDT, Norbertijn van AVERBODE ;
(in de wereld Pieter DE VRIENDT) ;
zijn broeders, neven en nichten ;

diep gevoelig voor de blijken van
innige deelneming BEDANKEN U.

†
BIDT GOD VOOR DE ZIELERUST VAN

ROMANIE DEVRIENDT

ECHTGENOOTE VAN

LEOPOLD RONDELEZ

geboren te Slijpe den 15 Februari 1888 en godvruchtig overleden te Leffinge den 9 Februari 1946, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Hetgeen m'n roem uitmaakt is geleefd te hebben in eenvoudigheid en rechtzinnigheid des harten.

De achtbare overledene is als christene vrouw door het leven gegaan. Veel van haar dagen zijn dagen geweest vol smarten en ellenden want ook voor haar zijn zorgen, bekommnissen en beproeving haar erfdiel geweest. Maar als men de ellenden des levens beschouwt met de oogen van ons geloof, dan mag men ons verheugen over het geluk dergenen die er zijn uitgegaan en die God bezitten zonder vrees Hem ooit te verliezen.

Dierbare Echtgenoot, samen hebben we den last van het leven gedragen, laten we spijs onze tijdelijke scheiding in de liefde van Christus vereenigd blijven. — M'n goede Kinders, ge weet hoe ik U heb bemind en wat ik voor U heb gedaan. Weest me dankbaar door uw gebeden, onderhoudt de Wet Gods en de vrede des Heeren zal met U zijn.

Gij allen, m'n Bloedverwanten en Vrienden, gedenk me in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees m'n zaligheid. (300 d.a)

Druk. LONCKE Leffinge.

JEZUS, MARIA, JOZEF, NORBERTUS.

— Wees getrouw tot den dood toe en Ik zal u de kroon des levens geven. (Veropenb. 2, 10.)

†

Bid voor de ziel

van zaliger

den Eerwaarden Broeder

ROMUALDUS DEVRIENDT

Leekbroeder der ABDIJ AVERBODE
van de ORDE VAN PREMONSTREIT

Missionaris in Brazilië

Hij werd geboren te Leffinge . . . 19 Februari 1879

Ontving het kloosterhabijt . . . 9 Februari 1909

Legde de kloostergeoften af . . . 11 Juli 1910

Vertrok als missionaris naar Brazilië 22 November 1910

Overleed daar zeer godvruchtig.

in het college te Petropolis . . . 2 April 1948

Hij was voor allen een voorbeeld in gesprek, in omgang, in liefde, in getrouwheid, in zielereïtheid.

(1 Tim. 4, 12.)

De levensdroom van den betreurden Broeder was zichzelf aan Jezus te geven en veel zielen voor Jezus te winnen. Wij zijn getuigen geweest van zijn werkzaamheid; heilig, onberispelijk en rechtschapen was zijn gedrag. Door vurig gebedsleven en offervaardigen arbeid, heeft hij in Brazilië het apostolaat zijner Medebroeders krachtadig gesteund en het Rijk van Christus verspreid.

Voor zijn dierbaren Broeder, nog werkzaam in Brazilië, voor zijn dierbare familie blijft hij een voor spreker en beschermer; voor zijn Medebroeders een overtuigend en bemoedigend voorbeeld van deugd en zielenijver.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust!

(7 j. afl.)

O.L.V. van het H. Hart, bid voor ons. (300 d. afl.)



†

BIDT VOOR DE ZIEL

VAN VROUW

Rosalia - Sophia DEVRIENDT

ECHTGENOOTE VAN HEER

HENRI INGHEL RAM

geboren te SLYPE, den 18 Juni 1855
en godvruchtig in den

Heer ontslapen te LEFFINGHE, den 8 Mei 1935



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN HEER
SILVEER DEVRIENDT

ECHTGENOOT VAN
MEVROUW ANGELE NAESENS

geboren te Leffinge 17 April 1905 en stierf er
plotseling 6 Juli 1944.

Lid van den Bond van het H. Hart alsook van de
plaatselijke afdeling van den Boerenbond.

Tragzaam trekt de witte wagen
Door de stille strate toen
En 't is weenen en 't is klagen
Dat men bin de witte doet. (G. G.)

Als het stil gerimpel van het vlakke water, zoo was
het leven van dezen trouwen landman: eenvoudig en
schoon.

Den verborgen schat van het Evangelie had hij ge-
vonden in de ongerepte liefde tot vrouw en kinderen.
Over z'n teugdig leven hing als het ware de widing
van taaten arbeid, geworteld in diep christelijke vroom-
heid.

Met recht mocht hij het den dichter nazeggen:

« Door m'n woning speelt een zonnig licht

'k Voel me een kleinen koning in m'n grooten plicht»

Trouwe echtgenoot, teergeliefde vader, hoe zonnig
lief straalde het huiselijk geluk u tegen! Vol werk-
lust in opgeruimde stemming stoet ge naar den arbeid om bin-
nen te varen in de Haven van Gods Eeuwigheid.

Hoe wonderlijk toch zijn de wegen van Gods wijze
Voorzienigheid!

Diepbeproeftde echtgenoot, teergeliefde kindertjes
troost U in deze grievende smart. Wees sterk in uw Ge-
loof en betrouw op Jezus H. Hart. Van uit den hemel
zegen ik U allen teederlijk en smeeck de goede God dat
Hij beschermend over U neerzie.

Dierbare ouders, broeder en zuster, achtbare familie-
den en trouwe vrienden gedenk m'n ziel bij den Heer.
Gedenk dat het leven kort is en broos, maar eeuwig
duurt het verdiende loon.

ZOET HART VAN JEZUS WEES M'N ZALIGHEID.
ONBEVLEKTE KONINGIN VAN DEN VREDE. B.V.O.

Vrouw Silvère DEVRIENDT, geboren Angèle NAESENS;

Juffrouw Maria DEVRIENDT;

Heer Julien DEVRIENDT;

Heer Marcel DEVRIENDT;

Juffrouw Agnes DEVRIENDT;

Heer en Vrouw Henri DEVRIENDT-DEFOORTER;

Heer, Broeder, Julien DEVRIENDT, misse Belgisch-Congo;

Juffrouw Maria DEVRIENDT;

Heer en Vrouw Leon HAECEMAN, NAESENS en kinders;

Heer en Vrouw Marcel NAESENS VAN HILLE en kinders;

Heer, Zuster, Maria, gashuis Torhout, in de werelt; Juffrouw Eugente NAESENS;

Heer en Vrouw Gerard NAESENS-VANDAMME en kinders;

Heer en Vrouw André VAN BELLEGHEM-NAESENS en kinders;

Heer en Vrouw Henri NAESENS-BULLIGH en kind.

De familieën DEVRIENDT, NAESENS, DEFOORTER, BAECKELANDT.

DANKEN U HARTELIJK OM UW VROME GEBEDEN EN UW
GEWAARDEERDE DEELNEMING IN HUN ROUW.

Druk. Hll. Loncke, Kostier Leffinge

H. Hart van Jesus, op U stel ik mijn betrouwen.
300 d. afl.

†

BID GOD VOOR DE ZIEL

van

Theodorina DEVRIENDT

ECHTGENOOTE van

Petrus VANSIELEGHEM

*geboren te Breedene, den 27 November 1868, en den
19 Juni 1927 te Leffinghe haastig overleden, versterkt
door het H. Oliesel.*

Zij was lid der broederschap van het H. Hart.

Al stierf de rechtvaardige een onverwachten dood,
hij zou nochtans in ruste zijn. Wijsb. 4, 7.

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht. H. Aug.

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die,
welke tegelijk en schielijk en onvoorzien is. H. Greg.

Zalig zijn de dienaars welke de Heer, als Hij komt,
wakende vindt. Luc. 12, 37.

Waakt derhalve, want gij weet niet op welk uur uw
Heer zal komen. Matth. 24, 42.

Zij verdroeg hare siepende hartkwaal met veel geduld
en overgeving aan Gods wil. Het heeft den Heer beliefd
haar haastig uit dit tranendal tot zich te roepen.

Bemide Echtgenoot, ik ben u als ontstolen; troost
u, en bid veel voor mijne ziel.

Geliefde Kinders, eert vader, en vergeet uwe moeder
niet. Smeekt den Heer dat Hij mij spoedig heelemaal
zuivere.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

Druk. Vervaeke, Jozef II str., 50, Oostende

†
Bid God tot zieleliefenis
van

Urbanie DEVRIENDT

Dochter van Laurentius en Christina
VANHOETEGEM

geboren te Leffinge, op 19 Januari 1871,
en er godvruchtig overleden op 17 April 1948,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was lid van den Bond van het H. Hart,
van de Mariacongregatie
en van al de godvruchtige genootschappen.

« De namen dergenen die de godsvrucht tot Mijn
H. Hart zullen verspreid hebben, zullen daarin ge-
schreven worden en er nooit meer uitgewist worden. »
(Belofte van het H. Hart.)

Wanneer wij ons alleen door God laten leiden, ge-
heel aan Zijn goddelijken Wil overgegeven, dan alleen
gaan wij onzen weg naar den Hemel.

God zag met behagen neer op dat leven van gods-
vrucht en Mariale devotie en Hij aanvaardde het offer
dat zij Hem aanbood, want zij bad dagelijks: « Mijn
Jezus, ik offer U op: heel mijn dag, mijn werk, mijn
vreugde en mijn droefheid!... »

Zij was een toonbeeld van trouwe plichtsbetrach-
ting; haar geloof was groot; sterkte en edelmoedig-
heid in den dienst des Heren, waren haar sieraad.

Bemide broeders en familieleden, vaartwel en
steunt elkander. Ik waak over u allen van uit het
onvergankelijke hemelse Paradijs, waar ik u allen te
zamen verwacht, om nimmer weer van elkander te
scheiden.

Beste congregantisten en vrienden, volhardt in de
vrees des Heren en bemint elkander. Vergeet mij niet
in uw gebeden.

Mijn God en mijn al! (300 d. afl.)
Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

Heer en Vrouw Hendrik DEVRIENDT-DE POORTER, kinders en kleinkinders;
Heer August DEVRIENDT-GODERIS(†), kinders en kleinkinders;
Heer Richard DEVRIENDT;
Heer en Vrouw Maurits DEVRIENDT-BONTE, kinders en kleinkinders;
Heer Hendrik BOUDI-DEVRIENDT(†), kinders en kleinkinders;
Heer Louis DEVRIENDT-VANDECASTEELE(†), kinders en kleinkinders;
Eerwaarde Broeder Ronuclidus, in de wereld Vincent DEVRIENDT († 2-4-48);
Eerwaarde Broeder Bruno, in de wereld Pieter DEVRIENDT, missionaris te Petropolis
(Brazilië);

De familieën DEVRIENDT en VANHOETEGEM;

Om te bedanken.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid !
(300 d. afl.)

†

DIERBARE GEDACHTENIS

van

ZULMA DEVRIENDT

dochter van August en Virginie GODERIS

*geboren te Leffinghe, den 9 Mei 1902 en er godoruch-
tig overleden, den 13 November 1925, versterkt door de
H.H. Gerechten onzer Moeder, de H. Kerk.*

Zij is voorbijgegaan gelijk eene veldbloem, die 's mor-
gens haren kelk opent, frisch, lachende, vol glans en
geur, dan het hoofd buigt en zachtjes sterft. H. Greg.

Komt gij allen, die nauwelijks uwen levensloop begint
en ziet hoe kort het leven is en hoe de dood dagelijks
degene van uwen ouderdom wegrukt. Zalig dan, die
zich alle dagen bereidt om te sterven, want de Zoon des
mensen zal komen op d'uur dat gij het minst zult
denken.
H. Chrys. - Navolg.

Tegen het geweld der dood kan zich niemand wapen-
nen; op haar zeissen staat geschreven: Ik kom onvoor-
ziens, ik spaar noch jong noch oud, ik wijk voor
niemand.
H. Aug.

Heer, Gij hadt ons haar gegeven tot ons geluk; Gij
eischt haar terug; wij geven U haar weder zonder
klagen, maar hoe zeer is ons hert gewond.
H. Ephrem.

Vaartwel, teergeliefde Ouders, Broeders en Zus-
ters, ik sterf, maar mijne liefde voor U zal nimmer
vergaan. Nu hebt gij veel droefheid, maar ik zal U
wederom zien en uw hert zal zich verblijden en uwe
blijdschap niemand zal ze U ontnemen. (H. Joann. XVI)
Vaartwel en weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, bescherm ons huisgezin.
300 d. afl.

Druk. A. Vervaeke, Jozef II straat, 50, Oostende